

In deze nieuwsbrief...

Het bestuur van de Stichting Montessori-peutergroep Enkhuizen bestaat uit:

•

Margreet Keesman - Wim Hoogervorst
Annelies van Berkel - Anneleen Prins

Beste ouders/verzorgers,

Afscheid ...

Wij brengen u even op de hoogte van het vertrek van Anita Balázs, onze groepsleidster op, eerst locatie Centrum en daarna enige tijd op locatie Noord van De Peutertuin. En dat is ongelofelijk jammer.. Wij bedanken haar voor de mooie tijd die wij samen hebben gehad. Wij als Peutertuin hebben de samenwerking met Anita als bijzonder prettig ervaren. Haar tomeloze inzet, wijsheid, haar liefde voor de peuters ... we zullen haar zeker missen!

Mensen zoals Anita zijn moeilijk te vinden en het is dan ook niet onlogisch dat zij een nieuwe stap in haar carrière kan en gaat maken. Wij als collega's weten zeker dat zij het kan en hopen natuurlijk dat wij haar in de toekomst nog regelmatig tegen zullen komen.

Vrijdag 29 maart was haar laatste werkdag en heeft Anita Balázs afscheid nemen van ons als collega's en van alle peuters die zij heeft geholpen bij hun ontwikkeling.

Dit betekent dat er een verschuiving van leidsters plaats vindt. Juf Mara, leidster op de maandaachtend en donderdagmiddag locatie Centrum, neemt de dagdelen van Anita over en zal dus op dinsdag en vrijdag op locatie Noord samenwerken met juf Mariska de peuters gaan begeleiden in hun ontwikkeling. Super dat wij het intern konden oplossen samen!

Het is zover ...Lente!

In de ouderbrief heeft u al kunnen lezen dat wij vlinders hebben in de klas. Samen met de kinderen volgen wij de stadia van eitjes naar rupsen naar cocons en uiteindelijk de vlinder op de voet.

Ook hebben wij op locatie Centrum kikkervisjes staan. Wat weer een andere verzorging vraagt. Super leerzaam maar vooral leuk!

In de aantocht naar Pasen hebben wij het natuurlijk over eieren en jonge dieren. Altijd een dankbaar onderwerp!

achtergrond --- achtergrond --- achtergrond --- achtergrond --- achtergrond --- achtergrond --- achtergrond ---

Onafhankelijke kinderen opvoeden: hoe de Montessori-methode kan helpen

Je hebt je handen vol aan het opvoeden van peuters. Het zijn in principe pittige mini-mensjes die zelf nog niet veel dingen zelf kunnen doen, maar die wel de vastberadenheid en vasthoudendheid hebben om het tóch gewoon te doen.

Het vraagt je als ouders een constant evenwicht te hebben om je kind voldoende kansen te bieden om hun onafhankelijk te trainen - en tegelijkertijd niet gek te worden in het proces. Er is veel geduld nodig, laten we het zo stellen. De Montessori-methode kan je misschien wel helpen.

Wat is de Montessori-methode

'Help mij het zelf te doen' is de centrale gedachte achter de Montessori-methode. Kort samengevat betekent het dat kinderen hun leefomgeving zo kindvriendelijk en toegankelijk mogelijk moet worden gemaakt. Het proces van 'groot' worden is iets wat het kind zelf moet doen: niemand anders kan dat. Kinderen moeten de vrijheid krijgen om zijn omgeving te ontdekken.

Waar begin je?

Veel peuters worstelen om dingen te vinden om mee te spelen wanneer kamers vol en rommelig zijn. Een van de eerste dingen die je kunt doen om de Montessori-methode te omarmen, is door het overtollige spul op te ruimen. Door het verminderen van de overvolle kisten vol met speelgoed en het stroomlijnen van items die op de planken in de kast staan, voelen kinderen zich minder afgeschrikt en zijn ze beter in staat een item te kiezen om mee te spelen. Je kunt nog een stap verder te gaan, door het speelgoed af te wisselen. Haal na een halve maand (of langer) wat speelgoed weg, en ruil het bestaande speelgoed wat door elkaar. Het zorgt voor weer minder items die te zien zijn en met bepaalde items wordt vaker gespeeld.

Zet dingen op kindelhoogte of schaf krukjes aan

De Montessori-methode houdt in dat de leefomgeving zo kindvriendelijk en toegankelijk mogelijk moet worden gemaakt. Het is dus belangrijk dat kind gerelateerde dingen in huis toegankelijk zijn voor je kleine. Het idee is dat ze dan dingen zelf voor elkaar kunnen krijgen, waarbij ze minder hulp van jou of je partner nodig hebben. Zet wat kan op kindelhoogte, en koop krukken voor ruimtes waar je dat niet makkelijk kunt doen, bijvoorbeeld de keuken of badkamer. Kan je kind makkelijk genoeg bij de favoriete items om mee te spelen? Of bij zijn eigen kom, vork of lepel? Lichte aanpassingen kunnen al verschil maken, je kunt merken dat het je kind zijn gevoel voor onafhankelijkheid enorm doet toenemen.

Kleding categoriseren

Volgens mij denken ongeveer alle kleine kinderen dat hun kledingkast hun eigen persoonlijke verkleedkist is, toch? Wanneer je kind zijn eigen outfit uitzoekt, wordt er druk gesnuffeld om dat ene favoriete kledingstuk te vinden. Duidelijke categorie labels voor kleding in de kledingkast stelt je kleine in staat om de items die vinden die 'ie wil (en ze hopen ook weer daar op te ruimen). Het is een leuke manier voor je kind om - zodra hij zichzelf kan aankleden - de kleding te vinden die hij aan wil doen.

Pas de Montessori-methode toe in dagelijkse activiteiten

De Montessori-methode benadrukt het belang van het krijgen van zoveel mogelijke kansen voor kinderen om hun eigen leerproces te leiden. Er zijn overal leermomenten, ook in het dagelijks leven. Misschien herken je je wel in het gevoel dat je telkens je kinderen moet vermaken. Vaak vergeten we dat onze kinderen veel activiteiten leuk vinden die niet eens geld kosten - of zelfs geen speelgoed bevatten. Hoewel het misschien saaie taken lijken, als fruit snijden met een kindvriendelijk mes of de was ophangen, hebben ze vaak toegevoegde bonus voor je kids om onafhankelijkheid te leren. Kleine kinderen hebben niet veel 'spullen' nodig - vergeet niet dat dingen eenvoudig kunnen blijven. Omarm het plezier dat je kleine kan ervaren wanneer hij dingen leert zelf te doen, en ga samen op ontdekking naar dingen doen op hun eigen manier.

Ik heb ruimte nodig
tijd,
een omgeving
om te kunnen ontdekken
wie ik ben
te experimenteren,
onderzoeken
wat ik met dingen kan
met andere kinderen
op mijn eigen wijze
mijn eigen tempo
Begrip heb ik nodig
respect
liefdevolle verzorging
Aandacht vind ik fijn
maar niet de hele tijd
Help mij het zelf te doen
ik kan meer dan jullie denken
Schenk mij ruimte
vertrouwen
Begeleid me in mijn avontuur
Ik ben competent
heb zelfvertrouwen
Ik wil leren
groeien
ervaren
Ik ben nieuwsgierig
leergierig
Ik ben ik
goed zoals ik ben
mooi
compleet
mens



Auteur: Manja Haze